

# SAMLAG ELLER SALIGHET

Utgivningsår T-rum förlag 2008. 404 sidor. 210x296.

Författare: Dick Wase.

Denna bok, av den oberoende historikern Dick Wase, går igenom sexualitetens historia. Den fyller ett stort tomrum, eftersom den också fokuserar på sexualmoralens utveckling. Men dessutom vågar författaren skriva om något som andra sexualhistoriska böcker inte gör, nämligen om hur man gjorde "det". Men den avslöjar också skoningslöst vår tids gigantiska hyckleri, vårt bakom "omsorg" gömda förtryck av "avvikande" och att de "goda" omsorgsmänniskorna egentligen styrs av egoistiska mål, och kallblodigt offerar dem som står i deras väg.

Detta är en politiskt mycket inkorrekt bok, som medelklassetablissemanget låtsas inte existerar. Under några år var den kurslitteratur i sexologi vid Göteborgs universitet. Som sådan var den omstridd bland eleverna, vilka antingen höjde den till skyarna som fantastiskt bra, för att den vågade berätta obekväma fakta, eller fasade för den just för att den vågade berätta obekväma fakta. Enligt dagens politiska korrekthet måste historien omdefinieras och verkligheten stöpas om enligt feministisk, etnocentrisk eller "läggnings"-ideologi, på samma sätt som kyrkan försökt göra i snart 2000 år. I en sådan ideologisk omgivning finns inte plats för sanningar och obekväma fakta, så när en kvinnlig docent, med feministisk grundsyn, tog över institutionen så togs boken bort. Så fungerar Sverige – och västvärlden – idag!

Författaren har ett mindre antal exemplar kvar, vilka utgjorde ersättning från originalförlaget, vilka kan beställas via e-post, [info@oeisspeis.se](mailto:info@oeisspeis.se), för en kostnad av 320 kr inklusive frakt.



Tillbaka till [hemsidan](#).